

# Groot-verhaal

## 1. Het begin

De bijbel opent met een grandioze claim: *“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”* Het verhaal van onze wereld begint! De grote God, die de hand heeft in deze schepping, presenteert zich. En Hij verdwijnt ook niet meer. Hoe grillig het verhaal zich daarna ook ontwikkelt, deze opening zet de grondtoon voor het hele boek. Totdat het aan het eind weer in al zijn heerlijkheid klinkt: *“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Gods woonplaats is onder de mensen.”* (Openbaring 21:1-4) Deze wereld doet ertoe voor haar Maker. Dat staat vast. Ze is kostbaar, verdient alle eerbied en zorg, omdat het handwerk is van de machtige Schepper.



De Schepper creëert geen 'stilleven', maar een bruisende, levende, groeiende schepping, die beheerd wordt door dat opvallende schepsel: de mens. *“Zij moeten heerschappij voeren...”* (Genesis 1:26) Een schepsel naar Gods beeld, met de grote opdracht: *“Adam, beheer mijn schepping!”* Ook dit hoort bij de grondtoon door de hele bijbel heen, en die weer volmaakt wordt op de laatste bladzijden van de bijbel: *“En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid”* (Openbaring 22:5). Mensen onder Gods gezag die weldadig leven en leiding geven in Gods schepping.

## 2. Hoe het verhaal verder gaat

Terwijl de grandioze opening van de bijbel nog door dreunt, staat er een grote tegenmacht op, die alles inzet op de verwoesting van Gods schepping. De Tegenstander kan geen beter punt aangrijpen dan de beheerders van Gods schepping voor zich te winnen. Adam en Eva geven eraan toe en zoeken zelf de macht. De gevolgen zijn rampzalig, nog steeds voelbaar in een verstoorde wereld, met een verstoorde hartenklop: niet meewerken met de Schepper, maar eigen wijsheid laten spreken.



Maar hoe stuk het allemaal ook is, hoe veraf het staat van de schitterende opening van de bijbel, de grote Schepper loopt niet weg. Hij gaat voor het herstel van de hele schepping: *herscheping*. Die *herscheping* richt zich op het herstel van het echte middelpunt: de Schepper. Maar die *herscheping* richt zich ook op herstel van de roeping voor de mens, te horen bij Adam: "Beheer mijn schepping!"

Dát is de reden dat God Abraham roept, en waarom Hij gaat voor een volk uit Abraham: een volk, onder Gods gezag, levend en beherend van Gods land. Zo doet de Schepper een ingrijpende stap op weg naar het herstel van zijn hele schepping. Het verhaal van dit volk Israël maakt wel duidelijk waar de Schepper op uit is in zijn reddingswerk, maar het maakt ook duidelijk hoe diep verstoort de greep naar de macht is ingevreten in de mensen.

Maar wat in de grote lijn heel goed vastgehouden moet worden is: God roept Abraham – en door Abraham het volk Israël – in het leven als *'instrument'*: met het oog op de *herscheping* in de breedste zin! Het volk Israël is een volk met een roeping, en met het uitvoeren van die roeping komt ze weer terug bij Gods scheppingsbedoeling en de grote rol die God daarin voor de mens had weggelegd.

⇒ Vraag: zie jij een link tussen het plaatje en dit verhaal?

### 3. Waar het naar toe gaat

God is reddend bezig met deze wereld. Dat krijgt een nieuwe wending op weg naar de herschepping, wanneer Jezus op aarde verschijnt. Je kan zelfs zeggen dat Jezus het begin van de nieuwe schepping betekent: Hij verschijnt met Goddelijk gezag, neemt de plaats in van het zondige volk, en zelfs de natuur doet wat hij zegt. Alles komt bij elkaar aan zijn kruis en breekt door wanneer Jezus uit de dood opstaat. De nieuwe schepping begonnen!

De leerlingen die Jezus uit dat volk Israël verzameld had en die door Hem gevormd waren, moeten de wereld in om *“alles in de hemel en op aarde onder één Hoofd bijeen te brengen, onder Christus”* (Efeze 1:10). Op weg naar de nieuwe hemel en aarde! Om het met Jezus' eigen woorden te zeggen: *“Maak alle volken tot mijn leerlingen”* (Matteüs 28:19). Hierin kom je weer terug bij de roeping die God voor de mens had bedacht. Je hoort het terug als je Paulus leest: *“in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt”* (Efeze 2:10).



Vanuit Jezus en zijn leerlingen ontstaat de kerk. In het verlengde van het volk Israël heeft de kerk deze instrumentele rol: de schepping beheren onder Gods gezag, waar nadrukkelijk bij hoort om mensen terug te brengen onder het gezag van de Schepper. En zo op weg te gaan en vooruit te grijpen op het herstel van alle dingen: de nieuwe hemel en aarde.

⊕ **Nadenkertje:** in Efeze 2:10 hoor je het verhaal van de schepping terug, maar dan 'in Christus'; en de roeping van Adam klinkt door aan iedereen die 'in Christus' is.